



De bedoeling van Reflector

Zo kijken wij naar kinderen

Kinderen weten van nature heel goed wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en wat ze te doen staat om dat voor elkaar te krijgen. We moedigen hen aan om de wereld open, nieuwsgierig en met lef tegemoet te treden.

We nodigen hen steeds uit om uitdagingen aan te gaan en inspireren hen te vertrouwen op hun intuïtie en veerkracht. Moeilijke momenten horen erbij. Ze zijn er om van te leren en te groeien als mens.

We leren kinderen zelf keuzes te maken in hun gedrag en stellen daar vragen over. Hierin geven we ruimte en vrijheid om te ontwikkelen, met vallen en opstaan.

Zo kijken wij naar leren en ontwikkeling

Wij zijn een voorbeeld voor kinderen in het positief beïnvloeden van onze eigen interne dynamiek. Dit betekent dat we bewust positief invloed uitoefenen op wat we denken, voelen, willen en doen. Zo blijven we het verlangen van het kind zien.

Wij stimuleren kinderen om:

- hun eigen welzijn positief te beïnvloeden en daarmee zelfredzaam te zijn
- stevige basisvaardigheden en executieve vaardigheden te ontwikkelen
- creatief te denken en te doen
- met een nieuwsgierige, onderzoekende en open houding de wereld te zien
- zich in te leven in anderen en niet gelijk te oordelen
- van en met elkaar te leren, te spelen en samen te werken

Vanuit zelfbewustzijn, reflectie en zelfsturing zijn kinderen in staat hun eigen leren en ontwikkeling vast te pakken. Ze zijn gericht op de eigen volgende stap in hun leer- en groeiproces.



Zo kijken wij naar ontwikkelingen in de samenleving

De samenleving verandert in hoog tempo. Onze kinderen zijn de burgers van de toekomst. Wij willen dat ze mediawijs zijn, kritisch kijken en in verbinding met elkaar een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

De school en de klas zien wij als een oefenplaats.